

# Mijn favoriete boom: *Sophora japonica*

Mijn favoriete boom is voor mij synoniem met mijn dierbaarste boom. In onze tuin is dat de *Sophora japonica*. In het Nederlands wordt deze boom Japanse honingboom genoemd, maar ook tempelboom. Inheems komt deze boom niet voor in Japan,

*Sophora japonica* 'Harry van Haaren',  
stadspark Maastricht

Foto: Bea van Grinsven

hij werd daar aangeplant als tempelboom. Inheems groeit hij in China en Korea. De missionaris Pierre Nicolas d'Incarville was degene die in 1747 voor het eerst deze boom naar Frankrijk bracht. In 1762 werd een *Sophora* geplant in Kew Gardens in Londen en deze boom leeft nog steeds, wel met ondersteuning.

De *Sophora japonica* behoort

tot de familie van de vlinderbloemigen (Fabaceae). Met zijn fijne blad (samengesteld, oneven geveerd, eirond tot elliptisch) en de mooie bloemen (roomwit tot roomgeel, in eindstandige pluimen van circa 30 cm lang) is hij niet alleen erg mooi, maar is het ook een bijenboom. De vele nectar maakt van deze boom een uitstekende drachtplant. De Nederlandse naam



honingboom laat hier geen twijfel over bestaan. Andere kenmerkende eigenschappen van deze boom zijn de kruisende ribbels op de stam en de groene takken met lichte lenticellen.

Onze *Sophora* heb ik in 2004 zelf gezaaid nadat ik hem had gezien bij de Koninklijke serres in Laken (België). Zelf zaaien geeft niet altijd het gewenste resultaat, maar bij deze *Sophora* was dat geen enkel probleem: het zaad kiemde snel en het resultaat na tien jaar mag er zijn. Het boompje is groot en het plantertje is nog niet dood. Blijft wel de vraag of ik het nog zal meemaken dat deze boom bloeit. *Sophora* bloeit immers pas na een aantal jaren en dan nog alleen na een warme zomer, in augustus.

De deelnemers aan de zomerexcursie van 2013 herinneren zich vast nog wel de prachtige boom die we in het stadspark van Maastricht hebben gezien, de *Sophora japonica* 'Harry van Haaren', een opvallende cultivar.

De habitus van deze boom spreekt me ook erg aan, een mooie ronde kroon, regelmatig en volkomen in balans. Deze boom is zeer zeker het omrijden waard.

In onze woonplaats Veghel staat *Sophora japonica* ook aangeplant als laanboom, iets wat je eigenlijk niet verwacht. Ik begrijp dat men gecharmeerd is van deze sierlijke boom maar gezien zijn habitus is het maar de vraag of dit verstandig is. Als solitair komt hij in ieder geval goed tot zijn recht. □

*Sophora japonica*, blad en bloeiwijze.

Foto: Ineke Vink

