

# Rein Bulk, kweker in hart en nieren, 64 jaar in het vak

*Kunt u in het kort vertellen wie u bent, hoe oud u bent en waar uw arbeidzaam leven of vak uit bestaat?*

Mijn naam is Rein Bulk. Ik ben van 1933, nu dus 78 jaar oud. Ik ben 50 jaar zelfstandig kweker. Mijn bedrijf is door mijn zoon Mark in 2000 overgenomen, maar ik ben nog iedere dag volop bezig in de kwekerij.

*Wat voor scholing en/of opleiding op kwekers gebied heeft u gehad?*

Van 1947-1950 heb ik de Tuinbouwavondschool (Rijerskoop, Boskoop) gedaan om het kwekersvak te leren: bemesten, vermeerderen, stekken etc + Engels. Overdag werkte ik op de kwekerij van Evert Hage in Boskoop. Daar heb ik goede herinneringen aan. Ik verdiende 5 gulden per week.

*Waar komt de liefde voor het kwekersvak vandaan?*

Dat zal rond 1955/56 zijn geweest toen ik werkte bij Aart Hoogendoorn en Evert Voskuilen. Vooral de laatste was bezeten van sortiment. Dat heeft enorm bijgedragen aan mijn liefde voor het vak.

*Welke mensen hebben u geïnspireerd?*

Dick van Gelderen van de firma Esveld heeft mij sterk geïnspireerd.

*Voor welke planten hebt u een speciale passie en hoe is dat gekomen?*

Eigenlijk zijn dat altijd heesters geweest

en dan met name het wat meer bijzondere sortiment. Vanaf het begin ben ik met het kweken van heesters bezig geweest en dat is altijd zo gebleven.

*Hoe zag in grote lijnen uw kwekers 'carrière' eruit? Hoe kijkt u hierop terug?*

Zoals ik eerder vertelde ik ben op m'n 14<sup>e</sup> begonnen. Ik heb bij verschillende kwekers gewerkt. Natuurlijk ben ik ook in dienst geweest en daarna in de Verenigde Staten waar ik een klein jaar werkte bij het helpen verzetten van houten huizen. Mijn vader had een boomkwekerijbedrijf in Boskoop. Hij stierf vlak na de oorlog, in 1945, waarna mijn 6 jaar oudere broer het bedrijf voortzette. Ik werkte van 1956-1958 bij mijn broer. In 1958 ben ik voor mezelf begonnen. In dat jaar stierf mijn opa en erfde ik een stuk boeren grasland van ca 1.5 ha. Met hulp van anderen hebben we toen eigenhandig ongeveer een kleine ha omgespit en kon ik beginnen met mijn eigen kwekerij. Ik begon met winterstek van o.a. *Deutzia*, *Phyladelphus*, *Symphoricarpos*. Simpel spul, het was goedkoop en ik dacht dat daar een boterham in was te verdienen. De verkoop ging de eerste 2 jaar niet goed. Ook heb ik nog even geprobeerd coniferen te kweken voor export naar Canada, maar dat was geen succes. Het 3<sup>e</sup> jaar trok de markt aan. Het bracht echter niet veel op. Ik dacht hoe kan ik wat meer verdienen? In die tijd zat ik in een 'bomenclub' met o.a. Dick van Gelderen, Willem Nierop en Kees Bulk (een

achterneef) en we gingen regelmatig op excursie naar het buitenland, naar kwekerijen en tuincentra. Daar kocht ik dan bijzondere heesters en vermeerderde die zelf met zomer- en winterstek. Dat was redelijk succesvol en ik ging wat meer verdienen.

Vanaf de 60-er jaren zijn we blijven kweken op onze 1.5 ha. In 1993 is mijn zoon Mark in het bedrijf gekomen en 11 jaar geleden heeft hij het bedrijf overgenomen. Zijn broer Rein jr. is in loondienst. Met Mark en Rein jr. is het sortiment enorm uitgebreid. Op dit moment is het zo dat Mark eigenlijk full time op kantoor werkt, en Rein jr. een vaste kracht in de kwekerij.

Als ik nu terugkijk dan kan ik zeggen dat ik heel m'n leven met plezier dit werk heb gedaan. Ik ging (en ga) elke dag fluitend naar m'n werk.

*Wat is het leukste of meest opmerkelijke dat u heeft meegemaakt?*

Da's een lastige vraag. Dat was in 1966 toen m'n vrouw er bij is gekomen, dat was een hoogtepunt in m'n leven. Zij werkte niet in de kwekerij, maar deed wel administratief werk.

*Heeft u nog boeiende anekdotes te vertellen?*

Nog zo'n lastige vraag. In de boomkwekerij had ik klanten die altijd iets van de prijs af wilden dingen. Eigenlijk heb ik aan dit soort 'koehandel' een hekel. Ik bepaal een prijs en dat is dat het. Bij de kruidenier ga ik toch ook niet afdingen op een kilo suiker? Enfin, bij één klant had ik het snel door: hij wilde altijd een stuiver van de prijs af hebben. Die stuiver zette ik dus bovenop mijn vraagprijs en dan 'ga' ik hem een stuiver 'korting'. Maar eigenlijk heb ik me aan dat soort mensen m'n hele leven blind geërgerd.

*Wat was het moeilijkste en/of het vervelendste dat u hebt meegemaakt?*

Naast eerder genoemde 'koehandel' had ik een hekel aan 'simpele dingen' en dan bedoel ik bijvoorbeeld onkruid rapen, domme klusjes\*.

Wat ik verder ook niet leuk vond was zelf de spullen wegbrengen naar klanten. Daar vonden we een oplossing voor: een transportbedrijf. Die reed voor zo'n 20-25 Boskoopse kwekers. Een ideale oplossing.

*Vindt u het belangrijk om uw kennis, ervaring en enthousiasme met anderen te delen?*

Ja dat vind ik heel belangrijk. Ik praat er heel graag over. Op verjaardagen, met meestal alleen kwekers, praten we eigenlijk over niks anders. Ik kom er eigenlijk nooit over uitgepraat.

*Als u nu opnieuw kon/moest beginnen, zou u dan weer de keuze voor het boomkwekersvak doen?*

Ja, achter mekaar. Geen twijfel mogelijk. Een prachtvak! Toen ik zo'n 14 jaar was heb ik even gedacht dat postbode misschien ook wel leuk zou zijn. Maar dat ging gauw weer over. De allereerste jaren was ik niet zó enthousiast. Het enthousiasme is geboren tijdens mijn werk in de kwekerij van Hoogendoorn.

\* Volgens zijn zoon Mark verheef hij dit domme klusje wel tot prioriteit en zorgde er zo voor dat de kwekerij er altijd 'schoon' bij lag. Daardoor was de kwekerij op elk moment van het jaar te bezoeken en ontlokte menig bezoekers de reactie 'wat is uw tuin schoon', 'hoe krijgt u dat voor elkaar?'

