

## BOEKEN

INEKE VAN TEYLINGEN

### ***PLANTAARDIG - Vegetatieve filosofie***

In dit bijzondere boek van filosoof Wouter Oudemans, in samenwerking met filosoof en archeoloog Norbert Peeters, wordt uit de doeken gedaan hoe de mens in de loop van de eeuwen heeft getracht de natuur naar zijn hand te zetten. Zelden heeft een nieuw plantenboek al zoveel aandacht gekregen in de media. De auteur heeft meerdere boeken op zijn naam staan en ook in dit boek confronteert hij inzichten van bekende filosofen o.a. Leibniz met inzichten van natuurwe-

tenschappers zoals Darwin en Rousseau. Er staan boeiende wetenswaardigheden in over hoe de wetenschappers en filosofen door de eeuwen heen de natuur hebben bestudeerd en hun bevindingen hebben beschreven, elkaar soms tegensprekend en bekritiserend. Er valt uit het boek wel wat te leren. De mens gaat er vanuit dat hij de natuur moet beheersen of op zijn minst moet beheeren. Door die beheersing heeft de mens de aarde veranderd in een groot landbouwersarsenaal en de overgebleven kunstmatige natuur omgeven door hagen en hekken. Waar de natuur in cultuur wordt gebracht, daar gaat ook iets definitief verloren namelijk het natuurlijke. Er wordt geprobeerd gebieden weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen maar dat blijft kunstmatig. Want als je de natuur echt zijn gang laat gaan is het over een tiental jaren een woestijn. En dat is het dilemma: het moet wel beheersbaar blijven. De belangrijkste les in het boek: Bomen zijn er niet voor jou, maar voor zichzelf. Jouw bestaan is hun onverschillig. Of anders gezegd: mensen hebben bomen nodig, maar bomen

hebben geen mensen nodig om zich prettig te voelen.

De omslag ziet er prachtig uit. Een knappe vondst om in het silhouet van een hoofd een boom te projecteren waarbij de takken het menselijk brein symboliseren. De foto's in het boek zijn schitterend en divers (bomen, bloemen, gravures, tuinen), maar de vele opsommingen van de wetenschappers en filosofen zijn voor de geïnteresseerde plantenliefhebber waarschijnlijk toch teveel van het goede. De verwijzingen (630 keer) naar de geraadpleegde geschriften van meer dan 100 auteurs maakt het lezen er niet makkelijker op.

Voor meer informatie: [www.landgoedtenax.nl](http://www.landgoedtenax.nl) □

Oudemans, Th.C.W. en N.G.J. Peeters (2015). *Plantaardig. Vegetatieve filosofie*. KNNV Uitgeverij, Zeist, 203 p. ISBN 978 90 5011 526 1 € 24,95.

