

# Over blonde, vlezige koeien en een bomensortiment om van te watertanden

Aan de Dazingstraat 11 in Liempde (Gem. Boxtel, NBr.), midden in het fraai met populieren omzoomde boerenland waar dit dorp zo rijk aan is, woont Willie Spierings (1955) al sinds 1961. Verknocht aan deze plek heeft hij hier het agrarische bedrijf van zijn vader geërfd en voortgezet, eerst met een melkveestapel, maar sinds 2010 met een kudde Blonde d' Aquitaine vleesrunderen. Prachtige crèmewitte koeien, die fraai afsteken tegen de diepgroene weide en het coulissen landschap van het Liempdse buitengebied.

Reden van deze omschakeling, naast de tegenwoordig noodzakelijke uitbreiding naar grootschalige melkproductie, is van dendrologische aard. Het melkveebedrijf nam teveel tijd in beslag en grootschaligheid zag Willie niet zitten. Hierdoor zou het kweken van bomen, dé grote passie van Willie, in de knel komen. Vleesrunderen vragen wel verzorging, maar kosten veel minder tijd waardoor de resterende tijd ten goede komt aan zijn kwekerij.

Na de lagere school, het behalen van het middenstandsdiploma en het volgen van de veehouderijschool ging Willie al vroeg werken bij Boomkwekerij Jan Vullings te Liempde. Hij begon daar toen hij 17 jaar was en leerde er het vak tot in de puntjes. Al vroeg zat het

omgaan met planten en het ontdekken van wat daar allemaal mee kon, in zijn aderen. Tijdens de lagere schooltijd zaaide hij al noten, eikels en kastanjes. Op 20 jarige leeftijd had hij het enten van laanbomen onder de knie en begon hij alles wat voor zijn voeten kwam en interessant leek, te vermeerderen en te kweken. Vooral het betere en zeldzame sortiment had en heeft zijn interesse.

Momenteel heeft hij een kwekerij van enkele hectaren met bomen en struiken in diverse leeftijden en met verschillende vormen van stambomen tot boomstruiken en solitairconiferen. De nadruk ligt op *Acer*, *Fagus*, *Quercus* en *Cornus*. Deze bomen verkoopt hij aan hoveniers, boomkwekerijen in de omgeving, maar ook aan particulieren en verzamelaars.

Duidelijk is in ieder geval dat Willie een hekel heeft aan massaproductie.

Naast boer en boomkweker is zijn derde hobby het bezig zijn met technische zaken. Hij heeft zijn eigen rooimachine gebouwd, rooimessen voor op de mobiele kraan en de stalinrichting voor de runderen.

De grote voortuin bij de boerderij fungeert als arboretum, moerplantentuin en zaadgaarde. Hier kijk je als dendroloog je ogen uit.

Willie Spierings in zijn arboretum. Op de achtergrond zijn koeien.

Foto: Wout Kromhout

De grote trots is *Quercus palustris* 'Green Dwarf', een bolvormige moeraseik die hij kreeg van Wim de Vroom, maar die pas door toedoen van Willie in omloop is gebracht. Geënt op stam is het een prachtige bolboom waarvan dus het eerste exemplaar in het arboretum staat.

Willie heeft nog een eigen selectie die uniek is: *Clerodendrum trichotomum* var. *fargesii* 'Golden Shadow' met heldergeel gevlekte bladeren, zeer opvallend.

Tijdens een rondgang door tuin en kwekerij vallen onder meer nog op: *Fagus sylvatica* 'Rohan Weeping' met zeer donker blad en grillige, struikachtige groei; *Cornus alternifolia* 'Variegata' met fijne, witbonte bladeren en mooie etagegroei; *Euonymus carnosus* als flinke stamboom; *Acer palmatum* 'Ukigomo' met kleine, witte bladeren met vooral in de schaduw een fraaie groene tekening; *Rhus chinensis*; *Robinia pseudoacacia* 'Pyramidalis' meer dan 15 meter hoog en dunner dan 1 meter in doorsnede; *Syringa reticulata* 'Ivory Silk' vol in witte bloei met korte, dikke pluimen; *Hedera helix* op eigen stam maar na 20 jaar nog steeds in de jeugdfase; *Acer davidii* met een stam van meer dan 1 meter omtrek en geënt op *Acer pseudoplatanus* zonder enig groeioprobleem. Een prachtig exemplaar van *Acer xconspicuum* 'Phoenix' met oranjegele takken en *Ailanthus altissima* 'Sangiovese' met roodbruin blad.

Dit is zomaar een greep uit het enorme sortiment dat hier gekweekt wordt. Vooral ook de enthousiaste uitleg van liefhebber en plantenkenner Willie maakt een wandeling langs al dit moois tot een belevenis.

Het voortbestaan van arboretum en kwekerij is nu nog niet aan de orde. Er wordt in ieder geval nog niet echt bij stil gestaan. Het streven van dit moment is meer om het sortiment interessant en spannend te houden en de afzet te continueren. Bomen kweken



is dagelijks leren van wat de natuur allemaal voor je in petto heeft.

Door verbreding van de A2 en de aanleg van een groot tankstation aan de westzijde van de kwekerij, is hier wel wat veranderd. De rust is minder en enkele burens zijn gedwongen vertrokken omdat een viaduct op hun woonerf was gepland.

De bodem bestaat uit een zware zandsoort, ideaal voor het kweken van bomen. Het grondwater zit op slechts 0,5 tot 1 m diepte.

Onkruidbestrijding gebeurt met Roundup, echter zo min mogelijk. Door alles nu op ruime afstand te planten kan er ook mechanische onkruidbestrijding plaatsvinden. Verdere bestrijding van beestjes of schimmels vindt niet plaats. Dit wordt overgelaten aan de natuur zelf en dat lukt prima.

Regelmatig is er bezoek van tuinclubs in het arboretum en de kwekerij. Iedere geïnteresseerde is in principe welkom na afspraak.

## Vragen, vragen, vragen

*Wat is je lievelingsboom?*

Zonder twijfel *Cornus controversa* 'Variegata' met zijn fraaie kleur die tot in het late najaar in stand blijft en de mooie etagegroei van de takkransen.

*Als je kiezen kon en je nog eens opnieuw kon starten met je bedrijf, waar zou dat dan zijn?*

Zeker op dezelfde plek. Hier is ideale grond aanwezig en voldoende ruimte om de dingen te doen die ik graag doe.

*Welke plantengeur is je het liefst?*

Die van *Clethra barbinervis*. Mooier parfum bestaat er niet.

*Wat is je belangrijkste werktuig?*

Ik heb altijd een snoeischaar in de aanslag bij me. Er valt altijd wel iets te knippen.

*Uit welke boeken haal jij de nodige informatie?*

*Maples for Gardens, Botanica, Dendroflora* en Internet

*Met welke drie tijdgenoten zou je graag eens rustig praten over bomen?*

Dirk Benoit, Mark Bulk en Cor van Gelderen

*En met welke drie uit het dendrologische verleden?*

Harrie van de Haterd, Harry van de Laar en Wim Rutten.

*Stel je had geen tuin; wat zou je dan de hele dag doen?*

Als ik in de stad geboren was, zou ik waar-

schijnlijk nu iets doen op het gebied van elektrotechniek of scheikunde.

*Een bekend gezegde luidt: al zou de wereld morgen vergaan, dan zou ik vandaag nog een appelboom planten. Wat zou jij dan doen?*

Ik zou een grote reis gaan maken naar Californië om de grote *Sequoia* te gaan bekijken aan de kust, de *Sequoiadendron* in de bergen en *Pinus longaeva* in de White Mountains van Oost Californië.

*Hoe denk je over de NDV en wat betekent zij voor jou?*

Ik ben zeer tevreden over de NDV; ik ben al 20 jaar lid en denk dat nog lang te blijven; je ontmoet mensen uit je eigen denkwereld op niveau om mee van gedachten te wisselen. Ik sla in principe geen excursie over!

*Welk statement zou je hier kwijt willen?*

Er gaat niets boven de praktijk in ons vak!!  
□

Willie Spierings tussen bloeiende *Cornus kousa* 'China Girl' en *Acer xconspicuum* 'Phoenix'

Foto: Wout Kromhout

