

Mijn favoriete plant: *Araucaria araucana*

Als het gaat om mijn favoriete plant dan hoef ik niet lang na te denken. Dat is de *Araucaria araucana*, ook wel de Apentreiter of Slangenden genoemd.

Sinds mijn eerste plantenkennisles coniferen in 1992 van Hans Janssen tijdens mijn opleiding Tuin & Landschapsinrichting te Boskoop, ben ik gefascineerd geraakt door

deze prachtige boom. Velen onder u zullen misschien denken 'waarom'? De *Araucaria* is geen boom met een fascinerende bloei of een geweldige herfsttuintje. Het is een boom die er het hele jaar door eigenlijk hetzelfde uitziet. Die rare exoot in de voortuintjes. Vanwaar dan die fascinatie? Een aantal kernzinnen om dit toe te lichten:

- Alleen die naam al, *Araucaria araucana*, spreekt tot de verbeelding en ook de twee bekendste Nederlandse namen doen de boom echt recht. Apentreiter, ik zou niet graag als aap in deze boom klimmen, en Slangenden, de takken lijken op afstand op groene slangen;
- Het verhaal van Hans Janssen tijdens de plantenkennislessen dat deze plant (destijds) 100 gulden per meter kostte;
- De fascinatie voor het verdedigingsmechanisme

met vlijmscherpe naalden dat deze plant ontwikkeld heeft om niet opgegeten te worden;

- Een boom die wel degelijk een transformatie doormaakt naarmate hij groeit en ouder wordt;
- De transformatie van perfecte symmetrische strakke 'puber', naar sterke 'volwassene' met prachtige kegels tot brede getekende 'bejaarde', met afhangende bruine takken en een kruin van groene takken in de top.

Na de verhuizing van de opleiding Tuin & Landschapsinrichting van Boskoop naar Velp, kwam ik wederom in aanraking met deze boom. Tegenover de soos van Arboricultura in Velp, groeit er eentje, samen met een zaailing van *Acer pseudoplatanus*. Pas later herkende ik de boom als een *Araucaria*. Ik kende alleen de jonge exemplaren met hun typische vorm. De boom die zo strak en symmetrisch groeit en haast wel van plastic lijkt. Na inspectie van dichtbij herkende ik de



Araucaria araucana aangeplant in het Rijsterborgherpark

Foto: Marcel Wenker

Araucaria araucana aangeplant in een te klein voortuintje (Deventer)
Foto: Marcel Wenker

boom, maar dan een volwassen exemplaar met de grijze stam en de afhangende bruine takken en een kruin van groene takken in de top. Mocht u in de buurt zijn, ga dan eens kijken. Vooral de combinatie waarin de *Araucaria* is opgegroeid met de Esdoorn op die locatie maakt het een bijzonder exemplaar.

Nu ik deze boom eenmaal heb zien staan, zie ik hem overal. In elk dorp en in elke stad staan er wel in voor- of achtertuin. Bijna altijd aangeplant als kleine boom in een kleine voortuin door mensen die niet weten hoe groot de *Araucaria* eigenlijk kan worden. En dat is dan ook wel weer leuk. Zo zie je ze als een soort modeboom uit de jaren '70 heel veel staan. Zelfs tijdens een vakantie op het Duitse Waddeneiland Amrum kwam ik een exemplaar tegen in een particuliere tuin.

In het openbaar groen zie je ze weinig. Te weinig naar mijn idee. Er zijn niet veel mensen die het aandurven deze zeer onderhoudsarme boom aan te planten. Gemeente Deventer heeft het aangedurfd een aantal exemplaren toe te passen als accentpunt bij de entree van een woonwijk. Hiermee

Deventer heeft het aangedurfd *Araucaria araucana* toe te passen als accentpunt naar een woonwijk

Foto: Marcel Wenker



wordt met een knipoog een statement gemaakt naar de woonwijk waar de boom veel voorkomt in de tuinen. Het aanplanten van deze bomen leverde een storm aan reacties op in de regionale krant en op de website van de gemeente Deventer. Welke andere boom brengt dit te weeg? Alleen als er bomen weg moeten wil men nog wel eens fel reageren, maar bij aanplant ...

De *Araucaria*: je bent óf voor, óf tegen. Je haat deze plant of je vindt hem prachtig. Ik vind hem fascinerend. Mijn droom: ooit nog eens de oorspronkelijke groeiplaats van de *Araucaria* bezoeken, de bossen van de Andes op de grens van Argentinië en Chili waar hij samen groeit met *Nothofagus*. □

