

# Mijn favoriete boom: *Davidia involucrata*

Spannend zijn de verhalen over Douglas, Wilson en vele andere plantenziekeners. Zij werden in de tweede helft van de 19e eeuw weggestuurd om in vooral Azië en Amerika planten te zoeken geschikt voor onze klimaatzone. Spannende verhalen. Het verhaal van de ontdekking van de *Davidia* heeft mij altijd aangesproken.



In 1869 beschreef de Franse missionaris Père David een boom met grote witte bloemen, die als lapjes, groot en klein naar beneden hingen of bij wind als duiven heen en weer fladderden. Pas 30 jaar later werd er door een andere Franse missionaris zaad verzameld en naar de kwekerij van Maurice de Vilmorin gestuurd. Van de 37 zaden die hij stuurde, ontkiemde er maar eentje en die plantte hij uit in zijn arboretum in Les Barres. Volgens de boeken bloeide die al na negen jaar in 1906. Redelijk snel, omdat ik in Nederland op gemiddeld 15 jaar reken. De Engelsen wisten niet dat de *Davidia* al in Frankrijk was geïmporteerd. In 1899 stuurde de beroemde kweker Veitch Ernest

*Davidia involucrata* in volle bloei  
Foto: Ineke Vink

Wilson met heel summiere gegevens naar Yunnan, China, om zaden van de *Davidia* te bemachtigen. Toen Wilson na een tocht vol avonturen op de plek aankwam was de boom omgezaagd. Het hout was gebruikt voor de bouw van een huis. Wilson vond na verder reizen een ander bosje met de gezochte plant en kon zaden meenemen. De teleurstelling was groot toen bleek dat De Vilmorin de soort al had. Interessant is dat op de website van Kew Gardens de hele geschiedenis staat, maar met geen woord gerept wordt over het exemplaar van De Vilmorin.

Tijdens rondleidingen is dat spannend om te vertellen. Ook kinderen zijn te boeien door de vaantjes te laten zien en te laten voelen. De grote schutbladeren van iedere bloem kun je vergelijken met een zakdoekje en de schors van de stam is ruw gevlekt, terwijl het hout van de jonge takken glad is

Sinds 1997 wonen wij in Soest, waar wij een grote tuin hebben. Vanaf 1948 woonden mijn schoonouders op deze plek. Een gedeelte van de tuin is een echte woodland garden met rododendrons en een aantal bijzondere heesters. Rondom 1987 is onze *Davidia* geplant. Boomkweker D.J. Hendriksen belde aan en vroeg of hij stek mocht nemen van verschillende coniferen in de tuin (o.a. van de *Sciadopitys*). Als dank kregen we een *Davidia* cadeau. Nooit zal ik de avond verge-

ten in 2002, 15 jaar later. Ik liep door de tuin en opeens lagen daar 'witte lapjes' op de grond. De boom bloeide voor het eerst en dat gaf een groot gevoel van opwindning. Na zo'n lange tijd denk je dat het nooit meer zal gebeuren. Iedereen moest komen kijken. Misschien geniet je meer van zo'n moment dan iets wat al direct bloeit? In mei willen wij niet weg, want dan bloeit de vaantjesboom en ieder jaar weer is het een feest dat te mogen beleven in je eigen tuin.

Het is een prachtige boom en ik raad vaak mensen aan er eentje te planten, omdat het zonder bloemen ook een mooie boom is. Een berk bloeit tenslotte ook niet erg opvallend. Men heeft mij verteld dat als je de boom pest door zo af en toe wortelsnoei toe te passen de wachttijd

op de eerste bloei een stuk korter wordt ...

Bij kasteel Amstenrade in Limburg staat een *Davidia involucrata* met een stamomtrek van 210 cm in 2009 en de hoogte was toen 22 meter (uit *Bijzondere bomen in Nederland* uitgegeven door de Bomenstichting). Ook in het Cantonspark in Baarn staat een mooi oud exemplaar, evenals in het Rosarium in Boskoop. □

Bladeren en vruchten van *Davidia involucrata*

Foto: Ineke Vink

