

# In Memoriam NDV erelid Piet van der Bom

Op 22 november is ons erelid P.L.M. van der Bom op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was in zijn werkzame leven directeur van Koninklijke Boomkwekerijen Alphons van der Bom.

Piet van der Bom is als telg uit een oud boomkwekersgeslacht in Oudenbosch geboren en groeide op tussen boomkwekers en geestelijken. Hij volgde het gymnasium op het Klein Seminarie. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij voor zijn dienstplicht uitgezonden naar het toenmalige Nederlands-Indië waarvan hij vervroegd terugkeerde door het overlijden van zijn vader. Op jonge leeftijd startte hij in 1949 zijn werk in het familiebedrijf.

Onder zijn leiding werd het bedrijf een van de meest toonaangevende laanboomkwekerijen van ons land, met een grote export. Het bedrijf werd gemoderniseerd. Er werd een groot sortiment gekweekt, dat steeds met betere soorten en cultivars werd uitgebreid. In 1956 werd de zuilvormige berk *Betula pendula* 'Obelisk' uitgebracht. In

de jaren zestig gaf hij een boekje over zijn sortiment Japanse sierkersen uit met een zeer groot aantal cultivars. Later in de jaren '60 en '70 richtte hij zich meer op stadsbomen 'op maat' (nu Tailored Trees® genoemd) en werkte hij o.a. samen met Scanlon in Olmsted, Ohio en de bomenonderzoekers van de Pennsylvania State University. Hij introduceerde hier met behulp van zijn vele contacten de goede Amerikaanse cultivars. Zijn uitgebreide informatieve artikel in *Dendroflora* 19 (1982) geeft een goed inzicht in zijn belangstelling voor en zoektocht naar goede cultivars en hun mogelijkheden voor de stedelijke omgeving.

Voor de cultivars die hij zelf selecteerde wist hij originele namen te bedenken. De opgaande *Parrotia persica* noemde hij 'Vanessa' naar de atalantavlinder (*Vanessa atalanta*). De smal opgaande *Malus tschonoskii* werd 'Thalys' genoemd naar het zilvergrijs uitlopen en de roodbruine herfstkleur van het blad, dezelfde kleuren als

de voorbijrazende trein langs zijn kwekerij. De waardering voor zijn favoriete paus kwam tot uiting in de naam voor de opgaande pluimes *Fraxinus ornus* 'Paus Johannes Paulus II'. Hij was trots op zijn kwekerij en toonde dit graag en vol enthousiasme aan zijn bezoekers. Hij ontving vele collega's, vakgenoten, scholen en een rijk scala aan belangstellenden uit binnen- en buitenland. Het gezin Van der Bom was erg gastvrij. Bezoek werd steeds thuis in Sint Bernaertsstraat 34 hartelijk ontvangen.

In 1970 werd Piet van der Bom gekozen als lid van het bestuur van de NDV. In 1972 werd hij penningmeester. De functie van secretaris-penningmeester F.J. (Frans) Fontaine werd gesplitst. De financiële toestand van de NDV was toen niet erg rooskleurig. Door een goed beheer van de financiën en een zuinig bestuur, dat vrijwel geen kosten in rekening bracht, werd gedurende zijn penningmeesterschap een draagkrachtige vereniging opgebouwd. Hij had hierbij

veel administratieve steun van zijn echtgenote.

De onvermoeibare Piet van der Bom was erg goed in het organiseren van evenementen. De zomerbijeenkomsten en buitenlandse reizen waren steeds een groot succes. Bij de ontvangst van de deelnemers werd iedereen hartelijk welkom geheten. De ontvangstruimte was vaak getooid met grote dendrologische boeketten, zoals een sortiment *Sorbus* in bes. De NDV was een bloeiende vereniging. De Zomerbijeenkomst 1975 naar o.a. Münster en Bad Pyrmont is nog steeds

recordhouder met 145 deelnemers. In mei 1977 organiseerde hij een buitengewoon geslaagde reis naar Ierland. Met zijn dendrologische kennis uit Cork bezochten ruim 70 deelnemers de Ierse dendrologische highlights.

Zijn groot organisatievermogen en zijn warme belangstelling voor de deelnemers toonde hij op vele excursies en de beide andere buitenlandse reizen. In augustus 1981 werd de geslaagde 8-daagse reis naar Frankrijk gehouden met weer twee bussen met bijna 90 deelnemers. Vanuit Roosendaal

werd de lange busrit naar Parijs veraangenaamd door de dendrologische quiz van Piet en de lunch aan boord met voor ieder een thermoskan koffie, die in de avond en nacht ervoor door Piet en zijn echtgenote waren gevuld. Ook de gezellige lunches en een picknick in het veld met behulp van de NDV-dames in Arboretum Les Barres waren onvergetelijk. Zijn contacten met de organisatie van militaire begraafplaatsen kwam bij ons bezoek aan Normandië goed van pas.

De reis naar Finland in september 1984, door Piet 'NDV-Jubileumtour' (60 jaar NDV) genoemd, was geweldig met bezoeken aan proefstations, botanische tuinen en parken. De vlucht naar de poolcirkel, waar de bomen en struiken vol in herfstkleur stonden, was indrukwekkend en natuurlijk had Piet de Nederlandse driekleur bij aankomst op het vliegveld in Rovaniemi geregeld.

De zomerbijeenkomsten gingen vooral naar België en Duitsland. Op de Dendrologedag 1979 over *Robinia* en andere boomvormende vlinderbloemigen heeft Piet een lezing over het sortiment gegeven.

In 1980 werd hij Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was lid van talrijke besturen

De reis naar Finland 1984 was geweldig. Op de foto Piet van der Bom (met hoed) centraal op de vliegtuigtrap bij aankomst

Foto: Hans Janssen



en commissies, zowel in als buiten het vakgebied. Hij vertegenwoordigde de NDV jarenlang in het bestuur van de Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij. Van de Technische Keuringscommissie van de NAK-B was hij jarenlang lid.

In 1985 werd zijn statutair afscheid van het bestuur door ieder lid betreurd. Met zijn opgewekte levendige benadering had hij veel leden enthousiast gemaakt voor de dendrologie. Voor zijn grote verdiensten voor de NDV werd aan hem de bronzen S.G.A. Doorenbospenning uitgereikt. Bij deze gelegenheid is hij tot erelid benoemd. In 1986 bracht de NDV een bezoek aan zijn kwekerij, waarbij we natuurlijk bij hem thuis in de tuin ontvangen werden en ook de basiliek en de kloostertuin bezochten. Bij deze gelegenheid was, zoals bij de vele voorgaande excursies, door het grote aantal deelnemers een megafoon weer hard nodig.

Na zijn intensieve bestuursperiode had hij tijd voor andere aspecten van zijn brede belangstelling. Hij zette zich enorm in voor het comité dat in 1985 tijdens het bezoek van paus Paulus II aan Nederland de paus naar Oudembosch wilde laten komen. Later werd zijn dendrologische belangstelling gedeeld met de geschiedenis van de basiliek en die van Oudembosch. Hij schreef artikelen voor de Heemkundige Kring 'Broeder Christoffor'. De kwekerij werd

meer en meer geleid door zijn zonen Jaap en Frans. Piet bleef nog lang de jaarlijkse kalender met dendrologische thema's verzorgen.

Op zijn gedenkprentje laat de familie een vrolijke, levenslustige en ondernemende man zien met een blikje Genuine Pennsylvania Dutch. Het toont de dendroloog in hart en nieren want deze frisdrank is bereid van de bast van de berk (berkenbier).

Ik zal me Piet blijven herinneren als levenslustige, initiatiefrijke, vriendelijke en

inspirerende dendroloog, die veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de NDV. □

Tijdens de NDV excursie aan zijn kwekerij (1986) was door het grote aantal deelnemers de megafoon weer hard nodig

Foto: Hans Janssen

