

In Memoriam André Ebben

20 september 1926 - 27 juni 2014

Op zaterdagmorgen 28 juni verzamelden wij ons op de camping in Doornik om te starten met de excursies tijdens het jaarlijkse kampeerweekend. Toen bereikte ons het bericht dat André daags tevoren was overleden.

Dit was een enorme schok. André had in het verleden meerdere malen het kampeerweekend met enthousiasme meegemaakt.

André was een veelzijdig mens. Hij was een succesvol boomkweker. Hij had als het ware intuïtief een goede neus voor nieuwe trends en mogelijkheden. Hij verzette de bakens telkens op tijd.

Ook was hij een verdienstelijk tuinarchitect. Of zoals boven het interview met hem in *Arbor Vitae* van augustus 2011 stond: *André Ebben, dendroloog met een passie voor ontwerpen*. Door het hele land heeft hij voor overheden en particulieren talrijke groenobjecten ontworpen en aangeplant. Hij schreef boe-

ken en hij gaf cursussen.

Hij was een zeer gewaardeerd lid van de NDV. Op excursies was hij geliefd gezelschap; hij was een begaafd verteller en doorspekte zijn verhalen graag met interessante anekdotes. Hij koos zijn woorden altijd bedachtzaam, hij zou nooit iemand kwetsen.

Hij kon als geen ander organiseren! Dat bleek telkens weer als hij een evenement op touw zette. De NDV is meerdere malen bij hem thuis of op het bedrijf te gast geweest. Dat was telkens weer een feest.

Op 12 maart 2005 eerde de NDV hem met de bronzen Doorenbospenning. Daar was hij zeer trots op. Op de totempaal voor zijn huis heeft het NDV-logo een ereplaats gekregen.

Aangrijpend was het laatste afscheid op het dakterras van zijn eigen Inspyrium. Emotioneel was ook de afscheidsmuziek op de begraafplaats: *Home* van Dotan. Het was helemaal in de levensstijl van André.

Bijzonder triest is het dat we het 90-jarig jubileum van onze vereniging in zijn Inspyrium hebben gevierd, terwijl hij er zelf niet meer bij kon zijn.

Hij laat een grote leegte na. Wij zullen André node missen op NDV bijeenkomsten, niet alleen als ervaren dendroloog maar zeker ook als gezelligheidsmens.

Wij wensen Mien en zijn kinderen veel sterkte. □

André Ebben tijdens NDV-excursie
Ierland mei 2012

Foto: Pierre Theunissen

